



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΑΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 27

Ίλιον, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

*Πρὸς τοὺς
Φοιτητές-τριες
καὶ τοὺς Μαθητές-τριες τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων
Τῆς καθ' ἡμᾶς Ιερᾶς Μητροπόλεως*

Αγαπητὰ μου παιδιά,
Νέοι καὶ νέες τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,

Ἡ Ιερὰ Μητρόπολις Ίλιου, Άχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως ἔχοντας ὡς πρώτιστο ἐνδιαφέρον τὸ ἔργο τῆς νεότητος διοργανώνει κατὰ τὸ τρέχον ἐκκλησιαστικὸ ἔτος 2012-2013, Διαγωνισμό Σύνθεσης, Στίχου καὶ Έρμηνείας Τραγουδιοῦ μὲ γενικὸ τίτλο: «Νὰ μοιράσουμε τὴ ζωὴ μας ὁ ἔνας στὸν ἄλλο».

Ο διαγωνισμὸς ἀφορᾶ:

α. Σὲ φοιτητές-τριες καὶ μαθητές-τριες τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων, οἱ ὅποιοι τυγχάνουν κάτοικοι τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων, ποὺ περιλαμβάνονται στὰ δρια τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως, δηλαδή: Πετρούπολη, Ίλιον, Καματερό, Ἄνω Λιόσια, Ζωφοιά, Ζεφύρι, Φυλή, Άχαρναί, Θρακομακεδόνες, Όλυμπιακό Χωριό, Βαρυμπόμπη, Κρυονέρι, Άφιδναι, Αύλωνας, Άγιοι Άναργυροι καὶ

β. Σὲ μαθητές-τριες, ποὺ φοιτοῦν στὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,

Στοχοθεσία τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ ὅποιος θὰ διεξαχθεῖ εἶναι:

α. Νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ μουσικὰ χαρίσματα τῶν νέων μας,

β. Νὰ γίνει ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία κοινὸς τόπος ἐπικοινωνίας, συνεργασίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων τῆς μαθητιώσης καὶ φοιτώσης νεολαίας,

γ. Στὰ πλαίσια τοῦ προαναφερομένου γενικοῦ τίτλου νὰ ἐκφράσουν οἱ νέοι μας μουσικά, ὅσα αἰσθάνονται νὰ διαδραματίζονται στὸν σύγχρονο κοινωνικὸ τους περίγυρο καὶ νὰ μιλήσουν ἐλεύθερα γιὰ ἐκεῖνα, ποὺ προσμένουν ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία (ύπότιτλο-κείμενο, λέξεις κλειδιά καὶ τυχόν ἐπεξηγήσεις παραθέτουμε στὰ ἐπισυναπτόμενα εἰδικὰ φυλλάδια)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΑΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

δ. Νὰ βραβευθοῦν οἱ νικητὲς τοῦ διαγωνισμοῦ μὲ χρηματικὸ
ἔπαθλο, τὸ ὅποιο ὁρίζεται: γιὰ τὸν πρῶτο νικητή σὲ ποσό ὑψους 500 εὐρώ,
γιὰ τὸν δεύτερο στὰ 350 εὐρώ καὶ γιὰ τὸν τρίτο στὰ 200 εὐρώ.

Τὶς συμμετοχὴς γιὰ τὸν διαγωνισμό μπορεῖτε νὰ καταθέσετε **στὸ Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως** (Άγίου Γεωργίου 5, Τ.Κ. 134 51 Καματερό, Αττικῆς – 2^{ος} Όροφος) καθημερινά 10:00 π.μ. - 12:00 τὸ μεσημέρι, μέχρι καὶ τὴν Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, ἀφοῦ συμπληρώσετε τὸ ἐπισυναπτόμενο ἔντυπο συμμετοχῆς.

Μέχρι δέ, τὸ τέλος Μαρτίου 2013 πρέπει νὰ ἀποστείλετε ἐγγράφως τὸ κείμενο τοῦ τραγουδιοῦ καὶ σὲ ήλεκτρονικὴ μορφή τὸ clip μὲ τὴν μουσικὴ ἐκτέλεσή του.

Γιὰ ὅποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν διαγωνισμό καὶ τὸν τρόπο διεξαγωγῆς του μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεστε στὸν π. Άναστασιο Μπαστούνη στὰ τηλέφωνα τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως 210 2388398, ἐσωτ. 4., τὶς ήμέρες καὶ ὥρες, ποὺ προαναφέραμε.

Αναμένοντας μὲ χαρὰ τὴν ἀνταπόκρισή σας, εὐχόμενος Καλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιά καὶ καλή πρόοδο στὰ μαθήματα καὶ τὶς σπουδὲς σας,

Διατελῶ

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΩΠΟΔΙΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Γενικός Τίτλος Διαγωνισμού:

«Να μοιράσουμε τη ζωή μας ο ένας στον άλλο».

Υπότιτλος - Κείμενο συναφές που διερμηνεύει τον γενικό τίτλο:

«Να απομακρύνουμε λίγο το μυαλό μας από τις δυσκολίες της καθημερινότητας για να δούμε πως θα τις ξεπεράσουμε. Να πάρουμε ο ένας από τον άλλο εκείνο το κομμάτι της ζωής που απευθύνεται σε εμάς και να δώσουμε εμείς στον άλλο εκείνο το κομμάτι της ζωής μας που αναλογεί σε εκείνον. Και τότε οι αντιθέσεις θα τελειώσουν. Και τότε πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και αρχόμενοι, άνδρες και γυναίκες, ημεδαποί και αλλοδαποί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας θα αντιληφθούμε ότι όλοι μας βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Μόνο που για να είμαστε εκεί πρέπει ο καθένας μας να αντικρίσει στα μάτια τον άλλο, ο καθένας μας να απλώσει το χέρι του για να αγγίξει το χέρι του άλλου, ο καθένας μας να αντιληφθεί τον άλλο σαν κομμάτι από τον εαυτό του, να πονέσει και να χαρεί μαζί του. Και τότε όλοι μας θα αντιληφθούμε το λόγο για τον οποίο σαρκώθηκε ο Χριστός. Για να ζήσουμε όλοι και για κάτι ακόμη περισσότερο» Απόσπασμα από ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρου.

Λέξεις και φράσεις κλειδιά:

Αδελφοσύνη - Συναδελφικότητα - Αλληλεγγύη

Συνεργασία - Φιλάδελφος - Αλτρουϊσμός - Θάρρος

Κοινωνία - Αγάπη - Επικοινωνία

Πρόσωπο - Άτομο - Άνοιγμα - Δόσιμο - Υπέρβαση του εγώ

Συν+πάσχω - Συν+χαίρω - Συν+χωρώ (παράβαλε: συμπάσχω-συγχαίρω-συγχωρώ)

Εγκολπούμαι τα προβλήματα του άλλου

Κοινωνώ με τον πόνο του πλησίον μου

Υπέρβαση της καθημερινότητας

Ενανθρώπιση - Σάρκωση του Θεού

«Έγινε ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό» Μ.Αθανάσιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΑΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

«Επείνασσα και μου δώσατε να φάω, δίψασσα και με ξεδιψάσατε, ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε κοντά μου» Από το Ευαγγέλιο της Μελλούσης Κρίσεως - την Κυριακή των Απόκρεων.

«Αγαπάτε αλλήλους» Ιησούς Χριστός
Συνάνθρωπος - ευσπλαχνία - συναντίληψη
Προσφορά - «δούναι και λαβείν» - διανέμω
Ένδεια - πτωχεία - ανασφάλεια
Πόλωση - Απομόνωση - Αποξένωση
Ανταγωνισμός - Ανάδελφος - ρατσισμός
Μοναξιά - μόνωση - απάνθρωπος - απόκληρος

